

Επειδή ενδεχομένως κάποιοι έχουν εκλάβει ως αδυναμία της ΟΤΟΕ την επιλογή της να μην απαντά σε παραταξιακές ανακοινώσεις για λόγους διασφάλισης του επιπέδου και του κύρους του θεσμού της Κλαδικής Οργάνωσης και νομίζουν ότι με τη σφραγίδα των συνδικαλιστικών παρατάξεων θα βρίσκονται στο απυρόβλητο της κριτικής και των σκοπιμοτήτων των ενεργειών τους, τούς πληροφορούμε, ότι από τούδε και στο εξής η ΟΤΟΕ για λόγους υπεράσπισης του θεσμού όταν βάλλεται, συκοφαντείται και υπονομεύεται, ΘΑ ΑΠΑΝΤΑ και σε αυτούς όπως απαντά στις επιθέσεις της Τρόικας, της Κυβέρνησης και των Εργοδοτών.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΟΤΟΕ ΣΤΗ ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΑ

Αν η ανακοίνωση του ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ με ημερομηνία 17/9/12 ενόψει της 24ωρης Απεργίας της ΓΣΕΕ στις 26/9/2012 δεν οφείλεται σε ψυχοπαθολογική παράκρουση του συντάκτη της (για την οποία μπορούμε μόνο να εκφράσουμε την κατανόηση και τη συμπάθειά μας) και αποτελεί συνδικαλιστική πολιτική άποψη της συγκεκριμένης παράταξης, τότε μόνο μια εξήγηση υπάρχει.

Η υπονόμηση και η κατασυκοφάντηση της ΟΤΟΕ ως κορυφαίου θεσμού της κλαδικής αντιπροσώπευσης των Τραπεζοϋπαλλήλων μέσα από τον μηδενισμό και την ακύρωση όλων των ενεργειών της, πρέπει να εξυπηρετεί όχι μόνο τα κακώς εννοούμενα πολιτικά συμφέροντα και τις προσωπικές σκοπιμότητες ορισμένων, αλλά και εργοδοτικές αντιλήψεις που επιθυμούν συνειδητά και για τους δικούς τους λόγους τη διάλυση της ΟΤΟΕ και την κατάργηση του παρεμβατικού της ρόλου στις εξελίξεις.

Όταν η ΟΤΟΕ υπονομεύεται με τέτοια χυδαιότητα, άλλη εξήγηση από αυτή δεν υπάρχει.

Όσοι νομίζουν ότι, το θράσος, το ψέμα, η λάσπη, ο τυχοδιωκτισμός και η συκοφαντία είναι μέθοδοι, που θα τους εξασφαλίσουν συνδικαλιστικό ύψος, αντίστοιχο με το κοινοβουλευτικό αντίκρισμα, που άθροισαν σε ένα κόμμα η απογοήτευση και η αγανάκτηση της ελληνικής κοινωνίας, είναι ανώριμοι και ανίκανοι να διαχειριστούν τις αγώνες και τις ανάγκες των εργαζόμενων που υποτίθεται ότι εκπροσωπούν και τελικά επικίνδυνοι για τους θεσμούς αντιπροσώπευσης που υποτίθεται ότι υπηρετούν, αλλά και για το κόμμα που υποτίθεται ότι εκφράζουν.

Όσοι δεν διακατέχονται από τέτοιου είδους συμπεριφορές και δεν υπηρετούν διαφόρων ειδών σκοπιμότητες, γνωρίζουν ότι η ΟΤΟΕ ήταν πάντοτε παρούσα σε όλες τις εξελίξεις με αγώνες και παρεμβάσεις αντιμετώπιζοντας αποφασιστικά όλες τις κυβερνητικές και εργοδοτικές επιθέσεις, λειτούργησε και θα συνεχίσει να λειτουργεί ως ασπίδα προστασίας για τους θεσμούς, τις σημαντικές κατακτήσεις και τα δικαιώματα των εργαζόμενων στις Τράπεζες, επιτυγχάνοντας έτσι να έχει τις λιγότερες συνέπειες για τον κλάδο, στις δυσκολότερες συνθήκες των τελευταίων δεκαετιών.

Ελπίζουμε ότι όσοι επέλεξαν αυτή την απαράδεκτη αντισυνδικαλιστική και αντιδεοντολογική τακτική, να το ξανασκεφτούν και να μη συνεχίσουν τον ολισθηρό δρόμο της υπονόμησης, θεσμών, αρχών και αξιών, υπονομεύοντας τους αγώνες και τις ελπίδες των εργαζόμενων στις Τράπεζες.

Αυτά και τέλος με την ψυχοπαθολογία και τον πολιτικο-συνδικαλιστικό τυχοδιωκτισμό ορισμένων...

Με συναδέλφιας χαιρετισμούς,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΥΚΟΣ



ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ