

## ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

### ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

#### ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΘΗΝΑ, 11.1.2002

#### ΠΟΙΟΙ ΥΠΟΝΟΜΕΥΟΥΝ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ...

Όταν οι δύο ηγετικές επιχειρήσεις του κλάδου μας, η Εθνική Τράπεζα και η Alpha αποφάσισαν και εξήγγειλαν τη συνένωση των δυνάμεων, του δυναμικού και των ενεργειών τους για να δημιουργήσουν ένα ισχυρό επιχειρηματικό σχήμα ευρωπαϊκών διαστάσεων, αυτό χαιρετίστηκε από την ελληνική και τις διεθνείς αγορές ως θαρραλέα στρατηγική απόφαση, ως αναγκαία τομή για τα δεδομένα του κλάδου, της χώρας και της οικονομίας μας.

Όσοι βλέπουν μακρύτερα από τα στενά επιχειρηματικά ή και τα μικροπολιτικά τους συμφέροντα, όσοι δεν κυνηγούν φαντάσματα ιδεατού - αλλ' ανύπαρκτου σήμερα - ανταγωνισμού της εποχής του... □νταμ Σμιθ, αναγνώρισαν και αναγνωρίζουν

- Πως η δημιουργία μιας μεγάλης και ισχυρής Τράπεζας ελληνικών συμφερόντων ενισχύει πολλαπλά τον εκσυγχρονισμό, τη διεθνή ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη του κλάδου μας.
- Πως μια κίνηση τέτοιας εμβέλειας αποτελεί την καλύτερη ασπίδα απέναντι σε κινήσεις επιθετικής εξαγοράς, σε απόπειρες ελέγχου ακόμα και μεγάλων ελληνικών Τραπεζών, για να μην πούμε της πλειοψηφίας του ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος, με δυσμενέστατους όρους από το εξωτερικό.

Κάτι που έχει σημασία για ολόκληρη την εθνική οικονομία, στο μέτρο που διατηρείται και βελτιώνεται, μέσα από τη δημιουργία και τους εκπεφρασμένους στόχους της νέας Τράπεζας, η αναπτυξιακή παρέμβαση και η παροχή σύγχρονων και κατάλληλων υπηρεσιών στήριξης του Έλληνα επιχειρηματία, του αγρότη, του μικρομεσαίου, του καταναλωτή.

Οι εργαζόμενοι και των δυο υπό συγχώνευση Τραπεζών στήριξαν και στηρίζουν το εγχείρημα αυτό στο βαθμό που θα υλοποιηθούν στην πράξη οι δεσμεύσεις τους όσον αφορά στην απασχόληση, στα εργασιακά και τα ασφαλιστικά τους δικαιώματα, αλλά και για τη διασφάλιση της απαραίτητης συμμετοχής τους κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση της συγχώνευσης.

Οι εργαζόμενοι δεν αγνοούν τα προβλήματα, ούτε τις προϋποθέσεις επιτυχίας του νέου σχήματος.

Μια από αυτές τις προϋποθέσεις είναι η στήριξη της συγχώνευσης με τη

βοήθεια και την ενεργή συμμετοχή όλων των εργαζομένων, μέσα από συστηματικό σχεδιασμό της μετάβασης, μέσα από διαφανείς και θεσμοθετημένες διαδικασίες, ρόλους και αρμοδιότητες.

Οι εργαζόμενοι - και όσοι εκφράζουν πραγματικά τα συμφέροντά τους - ξέρουν καλά πως μόνο η ανάπτυξη και η δυναμική της νέας, μεγάλης και ισχυρής Τράπεζας μπορεί να διασφαλίσει την απασχόληση, την καριέρα, την ποιότητα και την προοπτική των εργασιακών τους σχέσεων σε βάθος χρόνου και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο!

Κι ενώ αμέσως μετά την εξαγγελία της συγχώνευσης όλοι φάνηκαν να τη στηρίζουν και να εργάζονται συνειδητά για την επιτυχία της, φαίνεται πως τώρα τελευταία κάποιοι γνωστοί-

Άγνωστοι κύκλοι μεγαλοστελεχών της ALPHA BANK άρχισαν να ανακρούουν πρύμνα, υπονομεύοντας ή και αμφισβητώντας ανοικτά τη συγχώνευση ΕΤΕ-ALPHA.

Άλλαξε, άραγε τίποτα στα δεδομένα και στους στόχους της εξαγγελθείσας συγχώνευσης;

Άλλαξαν οι προσδοκώμενες αποδόσεις για την επιχείρηση και τους μετόχους της;

Άλλαξε η στρατηγική;  Άλλαξαν οι εκτιμήσεις και οι σχεδιασμοί;

Μήπως τα εν λόγω στελέχη “πείσθηκαν” ξαφνικά από τα σκόρπια και άδηλης προέλευσης δημοσιεύματα, ή μήπως επηρεάστηκαν από απόψεις που εκφράζουν οι ανταγωνιστές - ακριβώς - της νέας Τράπεζας;

Ή μήπως διαμαρτύρονται γιατί περίμεναν ένα δυσανάλογο μεγάλο μερίδιο από την ενιαία “πίπτα”, αποβλέποντας στο προσωπικό τους και μόνο βόλεμα, ανεξάρτητα από τις ανάγκες, τους σχεδιασμούς και τους θεσμούς της ενιαίας επιχείρησης;

Αν τίποτα από όλα αυτά δεν ισχύει, τότε ποιος αμφισβητεί και ποιος υπονομεύει τη συγχώνευση;

Όχι βέβαια οι ίδιοι οι εμπνευστές της, οι κ.κ. Καρατζάς και Κωστόπουλος, που πείστηκαν εκ των πρώτων για την αναγκαιότητά της, τη σχεδίασαν, τη στήριξαν και τη στηρίζουν συνειδητά και ανοικτά.

Ούτε βέβαια οι εργαζόμενοι, στο μέτρο που διεκδίκησαν και έλαβαν όλες τις απαραίτητες εγγυήσεις για την απασχόληση, για τη συμμετοχή και την προοπτική τους στην ενιαία επιχείρηση.

Προφανώς, “ενοχλημένοι” είναι εκείνοι που, ακυρώνοντας την ιστορία αλλά και την προοπτική της επιχείρησης που τους ανέδειξε, βλέπουν να χάνουν αρμοδιότητες και προνόμια που κατά κόρον είχαν στο παρελθόν.

Αυτοί οι κύκλοι ξαφνικά “αγανάκτησαν”, “ξεσηκώθηκαν” ενάντια στη συγχώνευση και φρόντισαν να διοχετεύσουν έντεχνα στα ΜΜΕ τη δυσαρέσκειά τους, ως δήθεν εύλογη και τεκμηριωμένη αντίθεση σε “ένα εγχείρημα δίχως μέλλον και προοπτική”...

Τι επιδιώκουν, στην πράξη, αυτοί οι όψιμα “αγανακτούντες - δυσαρεστημένοι”;

Επιδιώκουν να εκβιάσουν την ηγεσία της Τράπεζας,

• Για να βελτιώσουν την προσωπική τους θέση.

• Για να επιβάλλουν, με το έτσι θέλω, αντί για τις θεσμοθετημένες πρακτικές διαφάνειας και τις συγκροτημένες αρχές διοίκησης της νέας Τράπεζας, τις δικές τους κοντόφθαλμες, ιδιοτελείς και ανεξέλεγκτες πρακτικές.

Μαζί του, γνωστοί συνδικαλιστές φτάνουν στο σημείο να επιδιώκουν (ακόμα και να καυχώνται πως θα πετύχουν!) την ακύρωση της συγχώνευσης!

Αδιαφορούν αν με αυτή τους τη στάση τινάζουν στον αέρα το κύρος και την αξιοπιστία και των δύο επιχειρήσεων, το κύρος και την αξιοπιστία ολόκληρου του τραπεζικού συστήματος της χώρας μας!

Αδιαφορούν αν βλάπτουν τα συμφέροντα των χιλιάδων μετόχων. Αν θέτουν σε κίνδυνο την υπόσταση της επιχείρησης που, χρόνια τώρα υποτίθεται ότι υπηρετούσαν, μπλοκάροντας την

προοπτική της, μετατρέποντάς την σε ακόμα πιο εύκολη λεία εξαγοράς από εγχώριους και ξένους ανταγωνιστές της.

Πεντάρα δεν δίνουν!

Δείχνουν έτοιμοι να ακυρώσουν την ιστορία, τη θέση και την προοπτική ενός από τα μεγαλύτερα τραπεζικά ιδρύματα της χώρας μας, αντί πινακίου φακής!

Εκτός πια και αν οι εν λόγω κύριοι δεν εξυπηρετούν μόνο τα δικά τους συμφέροντα αλλά και συμφέροντα ανταγωνιστικών προς την ΕΤΕ και την ALPHA ομίλων.

Αυτοί θα είχαν κάθε λόγο να αντιτίθενται στη συγχώνευση και να εύχονται να αποτύχει!

Οι κ.κ. Καρατζάς και Κωστόπουλος ξεκίνησαν ένα θαρραλέο εγχείρημα.

Από τη στιγμή που δρομολογήθηκε, το εγχείρημα αυτό πυροδοτεί αλυσιδωτές αντιδράσεις στο σύνολο του κλάδου και της οικονομίας μας, ξεπερνώντας κατά πολύ τις αρχικές βλέψεις, τους στόχους και τις προσωπικές φιλοδοξίες των εμπνευστών του.

Τώρα πλέον, η συγχώνευση της ΕΤΕ με την ALPHA δεν έχει την πολυτέλεια να αποτύχει!

Πρέπει και επιβάλλεται να πετύχει, γιατί συνδέεται άρρηκτα

- Με τα ζωτικά συμφέροντα δυο κορυφαίων τραπεζικών οργανισμών της χώρας μας.
- Με ευρύτερες οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις
- Με το κύρος, την αξιοπιστία, τη βιωσιμότητα και την προοπτική ολόκληρου του χρηματοπιστωτικού μας συστήματος.

Θα αποτύχει

- Εάν η ηγεσία των δύο Τραπεζών υποκύψει στους εκβιασμούς τους.
- Εάν αποδεχτεί τις απόψεις τους για αλλαγές στις ήδη αποφασισμένες και δημοσιοποιημένες αρμοδιότητες των μελών της εκτελεστικής επιτροπής και στο οργανωτικό σχήμα της νέας Τράπεζας γιατί έτσι θα υπονομεύσει από την αρχή την επιτυχία του νέου εγχειρήματος.

Καλούμε την ηγεσία και των δυο Τραπεζών

- Να κωφεύσει στις Κασσάνδρες και στους κάθε λογής “ανησυχούντες” εκ του πονηρού.
- Να στείλει τους εκμαυλιστές συνειδήσεων, τους εξ επαγγέλματος εκβιαστές, βολεψιματίες και τιτλούχους, στη θέση που - πλέον - τους αξίζει: στη γωνία!
- Να χαράξει σταθερά και αταλάντευτα τη στρατηγική και τις δομές της νέας Τράπεζας, με βάση τα πραγματικά συμφέροντα των χιλιάδων μετόχων, των εργαζομένων και της πελατείας, του κλάδου και της οικονομίας μας.

Τα απαράδεκτα παζάρια και οι εκβιασμοί ορισμένων, που βλέπουν το έδαφος να γλιστράει κάτω από τα πόδια τους, δεν θα περάσουν!

Οι εργαζόμενοι της Εθνικής Τράπεζας θα αντιδράσουν άμεσα και αποφασιστικά.

Καμιά σύγχρονη τραπεζική επιχείρηση, με παράδοση και αξιώσεις ποιότητας και απόδοσης, με παράδοση και αξιώσεις θεσμοθετημένων, διαφανών και συμμετοχικών διαδικασιών, δεν έχει πλέον ανάγκη από την αυθαιρεσία και από τις - παρεχόμενες με το αζημίωτο - “καλές υπηρεσίες τους”!

Το στοίχημα της νέας, ισχυρής και μεγάλης Εθνικής, πρέπει να κερδηθεί με ομαλότητα, με διαφάνεια, με την ενεργή συμμετοχή όλων μας.

Αυτοί που το υπονομεύουν ας αναλογιστούν τις ευθύνες τους.

Και όσοι εξακολουθούν να τους ανέχονται και να τους υποθάλλουν ακόμα και σήμερα, ας αναλογιστούν τις δικές τους!

Αν πραγματικά έχουμε καταλάβει το μέγεθος και τη σημασία της πρόκλησης, καιρός να τελειώνουμε με τα σκιάχτρα και με τις πρακτικές του παρελθόντος!

Αν πραγματικά θέλουμε να πάμε μπροστά...

Αν πραγματικά νοιαζόμαστε για το μέλλον!

Συναδελφικά

ΤΟ Δ.Σ .ΤΟΥ ΣΥΕΤΕ