



Ανακοίνωση Νο 43

Αθήνα, 26.4.2023

Δημοκρατική ευαισθησία ή καιροσκοπισμός και θράσος χωρίς όρια;

Καμία έκπληξη δεν μας προκαλεί πλέον η ανακοίνωση συγκεκριμένου μικρού συλλόγου, ο οποίος **προκειμένου να δικαιολογεί την ύπαρξή του**, εξαπολύει άλλη μία αήθη επίθεση ενάντια στον Σ.Υ.Ε.Τ.Ε., αυτή τη φορά με αφορμή μία απλή εκλογική διαδικασία Ε.Α.Κ., όπως αυτές που έχουν γίνει σε δεκάδες χώρους εργασίας.

Γιατί άραγε;

Καταρχήν, ας ξεκαθαρίσουμε κάποια βασικά πράγματα, που δεν επιδέχονται αμφισβήτησης:

- ✓ Οι Ε.Α.Κ. είναι όργανο αποκλειστικά και μόνο **του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.**, καθώς έτσι προβλέπει το Καταστατικό του. Το Καταστατικό **του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.**, όχι το δικό τους.
Του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. που οι ίδιοι **ΟΥΤΕ** μέλη είναι, **ΟΥΤΕ** καταβάλουν εισφορά. Οι ίδιοι είναι μέλη άλλου Συλλόγου και εκεί καταβάλλουν τις εισφορές τους. Έχουν τα δικά τους θεσμικά όργανα όπου **κανένα μέλος του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. δεν συμμετέχει**.
- ✓ Το καταστατικό του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. (Άρθρο 23 παρ. Ε1) προβλέπει για τις Ε.Α.Κ. ξεκάθαρα τα παρακάτω:
«...Δικαίωμα ψήφου και εκλογής έχουν όλα τα μέλη του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. που εργάζονται στην αντίστοιχη μονάδα...»
- ✓ Όσον αφορά δε κάποιους που πήγαν κάτι να «ψελίσουν» για να αφήσουν «σκιές» για τις διαδικασίες και εκεί το Καταστατικό είναι σαφές:
«...Ειδικά για το Κεντρικό Κατάστημα και τις υπηρεσίες της Διοίκησης, τα ζητήματα εκλογής επιτροπής αντιπροσώπων αντιμετωπίζονται με ειδικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου...»
Μήπως αμφισβητούν ότι υπάρχει ξεκάθαρη πλειοψηφία στο Διοικητικό Συμβούλιο η οποία αποτυπώνεται και στη Διοίκηση του Συλλόγου;

Τώρα λοιπόν που είναι ξεκάθαρο τι προβλέπεται πάμε και στην ουσία της υπόθεσης.

Πράγματι ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε., παρόλο που το Καταστατικό του προβλέπει τα παραπάνω, ακολουθούσε τα τελευταία χρόνια μία **«ανεκτική»** πολιτική για τις διαδικασίες εκλογής Ε.Α.Κ. και άφηνε στην ευχέρεια των συναδέλφων των κατά τόπους Μονάδων τις εκλογικές διαδικασίες (π.χ. διευκόλυνση διαδικασιών, ψηφοφορίες με κάλλη ή δια βοής, υποψηφιότητες, συμμετοχή, σύνθεση οργάνων, σταυροδοσία, κτλ.) καθώς για εμάς **το μείζον** είναι η ύπαρξη Ε.Α.Κ. σε όσο το δυνατόν περισσότερους χώρους εργασίας.

Στο πλαίσιο αυτό υπάρχει ανοχή στην εκτός των προβλέψεων του Καταστατικού συμμετοχή μελών άλλων συλλόγων.
Με μια βασική πολιτική προϋπόθεση: Οι εργαζόμενοι αυτοί να σέβονται ότι οι Ε.Α.Κ. **είναι θεσμικό όργανο του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.**, να σέβονται και να ακολουθούν τις **αποφάσεις** του Συλλόγου μας, όπως προβλέπεται στο Καταστατικό μας. Και πράγματι μέχρι τώρα αυτά **γίνονται σεβαστά**.

Δυστυχώς τις τελευταίες ημέρες, και από τη στιγμή που ανακοινώθηκε ότι θα διεξαχθούν εκλογές για την Ε.Α.Κ. των Διευθύνσεων Πληροφορικής, διαπιστώσαμε ότι ο συγκεκριμένος σύλλογος προχώρησε σε κινήσεις και συμπεριφορές που **προσβάλλουν βάνουσα τον Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. και τα μέλη του**. Έφτασαν σε σημείο να απαιτούν να βάλουν όρους και προϋποθέσεις στις διαδικασίες, να συγκαλούν συνεδρίαση του Διοικητικού τους Συμβουλίου για να στηρίξουν συγκεκριμένες υποψηφιότητες μελών τους, ενώ δεν δίστασε να καταθέσει υποψηφιότητα για την Ε.Α.Κ. ακόμα και

εκλεγμένο μέλος του Διοικητικού τους Συμβουλίου (όταν το Καταστατικό του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. αποκλείει από την εκλογική διαδικασία τα μέλη του Δ.Σ. του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.)!

Τη στιγμή μάλιστα που **κανείς από τη Διοίκηση του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.** δεν έχει εμπλακεί στις εκλογές των Ε.Α.Κ. (τις οποίες παντού αναλαμβάνουν να διεξάγουν οι απελευθέρωτες Ε.Α.Κ. μαζί με τους εκεί συναδέλφους).

Ο στόχος ήταν ένας και προφανής: Να προσπαθήσουν να ελέγξουν την συγκεκριμένη Ε.Α.Κ. (του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.) για να την χρησιμοποιήσουν για τους δικούς τους ιδιοτελείς σκοπούς, καθώς ως σύλλογο κανείς πλέον δεν τους παίρνει στα σοβαρά.

Επιχείρησαν λοιπόν να γίνουν «τζάμπα μάγκες» **με τις πλάτες του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.**

Αλήθεια, τι πίστευαν; Ότι υπήρχε ποτέ περίπτωση το Προεδρείο και το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. των 5000 μελών να λογοδοτεί σε μέλη Δ.Σ. Συλλόγου των 100 μελών; Και τελικά ποιες ακριβώς αποφάσεις θα ακολουθούσαν όταν πρόκυπτε διαφωνία των συλλόγων; Του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. ή του συλλόγου τους;

Η **προκλητική** αυτή **στάση**, όπως ήταν αναμενόμενο, προκάλεσε την **εύλογη και οργισμένη αντίδραση μελών του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.** στο συγκεκριμένο χώρο.

Είναι λοιπόν μονόδρομος η εφαρμογή της σχετικής διάταξης του Καταστατικού του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. για το ποιοι τελικά έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη συγκεκριμένη εκλογική διαδικασία.

Και κάτι τελευταίο.

Αν τόσο πολύ κόπτονται για τα «συμφέροντα των συναδέλφων», «τις δημοκρατικές διαδικασίες», «την αντιπροσωπευτικότητα», κτλ., **γιατί διατηρούν ένα Σύλλογο 100 μελών;** Ποιον εξυπηρετεί;

Εμείς λοιπόν, τους καλούμε **δημόσια, ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ, να συγχωνεύσουν** τον Σύλλογό τους στο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. και να κριθούν στις επόμενες εκλογές από τη συντριπτική πλειοψηφία των εργαζόμενων, όπως κάνουμε όλοι εμείς.

Εμείς δεσμευόμαστε ότι η συγχώνευση θα προχωρήσει τάχιστα, **χωρίς όρους και προϋποθέσεις**, και στις επόμενες εκλογές του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. θα έχουν δικαίωμα και του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι.

Για να δούμε τελικά ποιοι έχουν αγαθές και ειλικρινείς προθέσεις. Ποιοι είναι πραγματικά γαντζωμένοι σε καρέκλες για ένα τίτλο ή μια απόσπαση.

Ιδού λοιπόν η Ρόδος, ιδού και το πήδημα...

*Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,
για το Διοικητικό Συμβούλιο*

ο Πρόεδρος

ο Γεν. Γραμματέας

Ντεκουμές Αθανάσιος

Παπαγιάννης Θύμιος