

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Το Γραφείο Βορείου Ελλάδος του ΣΥΕΤΕ σε συνεργασία με το Νομαρχιακό Παράρτημα του ΣΥΕΤΕ ανταποκρινόμενοι στο αίτημα πολλών συναδέλφων σάς προσκαλούν στην περιοδική έκθεση του Μορφωτικού Ιδρύματος της Τράπεζάς μας (ΜΙΕΤ) με τίτλο:



«Πώς μάθαιναν οι Έλληνες γράμματα από την Άλωση μέχρι την Επανάσταση (1453-1821)»

στο παράρτημα του ΜΙΕΤ στη Βίλα Καπαντζή στην οδό Βασιλίσσης Όλγας 108

την Παρασκευή 19 Ιανουαρίου στις 18:00

Μετά την τεράστια ανταπόκριση εκπαιδευτικών μονάδων της Θεσσαλονίκης όλων των σχολικών βαθμίδων, ο Σύλλογός μας καλεί εσάς και τα παιδιά σας σε ιδιωτική ξενάγηση στο ΜΙΕΤ για να απαντήσουμε όλοι μαζί στα ερωτήματα:

Πώς μάθαιναν γράμματα οι Έλληνες μετά την πτώση της βυζαντινής αυτοκρατορίας;

Πώς διατηρήθηκε η γλώσσα μας αλλά και η ελληνική παιδεία μέσα στους τέσσερις αιώνες της οθωμανικής κυριαρχίας;

Τι γνωρίζουμε για τους χιλιάδες ανώνυμους ιερωμένους και δάσκαλους και για τους μαθητές τους που μάθαιναν τα «κολλυβογράμματα»;

Πώς χρησιμοποιούμε τον κονδυλοφόρο;

Τι είναι άραγε τα «μαθηματάρια»;

Πώς η παιδεία έθρεψε την ιδέα του αγώνα για την ελευθερία;



Επιλεγμένα εκθέματα και σύγχρονες διαδραστικές εφαρμογές θα αποπειραθούν να δώσουν απαντήσεις σε αυτή την ουσιαστική, αλλά ελάχιστα γνωστή όψη της ελληνικής παιδείας πριν την Επανάσταση του 1821.

Τα παιδιά μας

- θα ανακαλύψουν άγνωστες όψεις της μαθητικής ζωής την περίοδο της Τουρκοκρατίας,
- θα περιηγηθούν μέσα από διαδραστικές εφαρμογές,
- θα κρατήσουν κονδυλοφόρο,
- θα γράψουν το όνομά τους όπως τότε,
- θα συλλαβίσουν γνωστές προσευχές,
- θα κάνουν πειράματα φυσικής,
- θα ξεφυλλίσουν σχολικά εγχειρίδια και
- θα αποκρυπτογραφήσουν τα μαθηματάρια

κάτω από την έμπειρη καθοδήγηση των αφηγητών – ξεναγών της Έκθεσης.



Η Έκθεση φιλοξενείται στο εμβληματικό κτίριο της Βίλας Καπαντζή, ένα μοναδικό αρχοντικό του τέλους του 19ου αιώνα, από τα ελάχιστα σωζόμενα της "Συνοικίας των Εξοχών", στο οποίο θα έχουμε τη δυνατότητα να ξεναγηθούμε μικροί και μεγάλοι!

Για τη συμμετοχή σας είναι απαραίτητη η κράτηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση pournaras.georgios@nbg.gr αναφέροντας οπωσδήποτε αριθμό και ηλικία των παιδιών, ώστε να δημιουργηθούν ομοιογενή τμήματα ξενάγησης.

Σας περιμένουμε να ταξιδέψουμε μαζί στη γνώση της εποχήςγιατί αν αντιληφθούν τα παιδιά μας, μικρότερα αλλά και μεγαλύτερα πώς επέζησε η γλώσσα μας εκείνη την εποχή, διατηρούμε την ελπίδα να τη διασώσουμε και σήμερα κάτω από οποιαδήποτε γλωσσική απειλή και επιρροή.